



KIRKEBLADET

FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE

DECEMBER 2017 – FEBRUAR 2018

**HVORFOR
HAR JULEN
ENGLELYD**

**BLIV
INDSAMLER**

**STOR BØRNE-
JULEEVENT**

BOG

BOG

SALME

BOG

SALME

BOG





Trænger du til julehjælp?

Sognet uddeler igen i år julehjælp til dem, der trænger. Der gives fortrinsvis til enlige forsørgere med børn.

Du kan få hjælpen ved at hente en ansøgningsblanket på kirkekontoret, eller ved at sende os et brev, hvor du skriver lidt om sin families situation, og hvorfor du gerne vil have hjælp.

Pengene til hjælpen bliver rejst via indsamlinger ved de almindelige gudstjerner og ved et særligt middags- og filmarrangement i Værløse Bio.

Nyt kor i kirken

Nyt rytmisk kor starter i Værløse Kirke i januar.

Se mere på

www.hareskovkirke.dk

Festlig julemiddag

Af Fritze Steiner-Johnsen

Savner du lidt mere fællesskab i juletiden? Julen kan være en svær tid at overskue – måske sidder du alene med dig selv eller dine børn.

Eller måske er du lige kommet til Værløse som flygtning.

Værløse Kirke tilbyder i år en festlig og hyggelig julemiddag med sange, julebingo, fortælling og lege for børnene.

Søndag d. 17.12 kl. 17.00 slår vi døren op til julestemning, julehygge og julemad.

Tilmelding hos kordegnen på 4435 7001. Julemiddagen er gratis.

Del din sorg – det hjælper

Kirken er et sted, hvor man kan være fortvivlet uden at skulle forstille sig. Man kan græde, råbe, bede og styrke sig i håbet om at måtte blive trøstet.

I fem år har sognepræst Elsebeth Knudsen sammen med Sonja Pedersen haft sorggrupper ved Værløse Kirke.

»Vi møder mennesker, som er mærket af sorg, og som ikke kan forstå, at den varer ved så længe. De føler ofte ikke, at de kan blive ved med at belaste venner og familie med tunge, triste tanker. Og her er kirken et frirum. Her har man lov til at være trist og vemodig. Man skal ikke forstille sig – bare fortælle og lytte«, siger Elsebeth Knudsen.

Bliver tydeligere for sig selv

Det at sætte ord på sine oplevelser og sorg er en lettelse for de fleste. Man bliver tydeligere for sig selv, når der kommer ord på, og bliver bedre til at navigere i mørket. Samtidig oplever man, at man ikke er alene om at være nedtrykt og sørgmodig.

»Man finder langsomt ud af, hvordan man kan leve sit nye, forandrede liv. Ens mistede har man jo stadig med sig i livet, selv om de ikke er fysisk til stede hos os mere«, slutter Elsebeth Knudsen.

Sognets sorggruppe er på max. 8 personer. Gruppen mødes 2 timer hver 14. dag over ½ år eller lidt mere, hvis behovet er der. Deltagelsen er gratis, og der er altid kage og kaffe på kanden.



Hvorfor har julen



Af Mette Juul, Medlem af menighedsrådet i Hareskov Kirke

englelyd?

Der er et mylder af engle i juletiden. Nogle er små og buttede, andre er høje og slanke. Nogle er lavet af flittige barnehænder, mens andre er præget af designeres kyndige hænder. Fælles for dem er, at vi forbinder dem med julens glæde og det kristne håb.

Det var en engel, der over for hyrderne på marken forkyndte, at en frelser var født. Men hvor kommer englene egentlig fra, og hvilke roller spiller de i Bibelen?

Kom englene før skabelsen af verden?

Fraværet af engle i skabelsesberetningen er påfaldende. Hvor vi hører, at Gud skabte himlens fugle, havets fisk, markens dyr og mennesket, er der forbavsende tavshed om englene. De dukker pludselig op uden nærmere omtale. Det har ført nogle teologer til at konkludere, at englene fandtes, før Gud skabte verden. Andre hævder, at engle er lys, og at de derfor blev skabt, da Gud som det første skabte lyset med ordene »Der skal være lys«.

Lys forbinder vi med noget godt, for Gud så jo, at lyset var godt, og Jesus sagde om sig selv »Jeg er verdens lys«. Men engle er ikke

kun gode, og derfor kan de næppe være det lys, som Gud skabte som det første. Vi kan i de gamle bibelske tekster læse om engle med en noget skidt karakter. Engle omtales ganske vist som himlens børn, men da englene tager ned til jorden og får børn med mennesker, som det fremgår af Første Enoks bog, lærer de også menneskene ondskab og ugudelighed. Og selveste Satan, hvis navn betyder modstander på hebraisk, er en falden engel. En falden engel er en engel, der ikke udfører Guds vilje.

Engle har mange funktioner i biblen

Engle har flere funktioner. De er først og fremmest budbringere af himmelske budskaber. Denne funktion ligger da også indbygget i både det hebraiske og det græske ord for engel; *malak* og *angelos*. Det er engle, som bringer budskaber fra

Gud til mennesker. Som da englen Gabriel blev sendt til jomfru Maria for at meddele hende, at hun skulle blive med barn og føde en søn. Eller da Herrens engel råbte til Abraham, da han skulle til at ofre sin søn Isak: »Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget«.

Engle kan også optræde som vogtere. Det gør de f.eks., da Gud sætter keruberne til at vogte vejen til livets træ, da han har fordrevet Adam og Eva fra Edens have. Engle kan også være hjælpere for menneskene. Det skete f.eks., da apostlen Peter blev befriet fra Herodes' fængsel ved en engels hjælp. Og endelig kan engle som nævnt handle ondskabsfuldt.

Hver gang vi i denne juletid ser engle i vinduer og på grantræer, kan vi lade dem minde os om englens ord til hyrderne på marken »Frygt ikke! I dag er der født jer en frelser«.

Glædelig jul

Det skete

Herrer, der gik

9. september mødtes 14 sultne herrer og en præst til øl og mad i Evaldstuen i Værløse Kirke. Foran dem lå den 16 km lange strækning, der udgør afstanden mellem først Værløse Kirke og Kirke Værløse Kirke, så fra Kirke Værløse Kirke til Hareskov Kirke og sidst fra Hareskov Kirke til Værløse Kirke.

Turen var ikke for tøsedrenge – den blev gennemført i silende regn fra start til slut.

»Vejret var sådan set ikke en udfordring, det var lunt og stille. Og vi gik jo i godt selskab. Så godt, at det var svært ikke indimellem at bryde sognepræst og tropsfører Johannes Krarup's opfordring til stilhed på længere strækninger mellem andagterne. Men det at gå langt, lytte til andagter og få set vores



Bagtroppen i Herrevandringen.

Foto: Søren Christian Lund.

kirker i sognet var en rigtig fin oplevelse«, siger Lars Drud Nielsen, der deltog på herrevandringen.



Grundtvig i ny fortolkning

Onsdag d. 11. oktober tog bandet SpurvMøderSvale publikum på rytmisk rejse gennem Grundtvigs smukke og stærke salmer. Med perkussions, bas og guitar blev teksterne levende på en helt ny måde, og det blev taget godt imod af de mange fremmødte.

Sognepræst Fritze Steiner-Johnsen: »Det var helt fantastisk at opleve Grundtvigs begreber om folkelighed, fællesskab, oplysning og oplivning blive fornyet gennem ord og ny musik her i aften.«

SpurvMøderSvale møder publikum i Kirke Værløse Kirke

Samtalesalon om fællesskab i Hareskov

To aktører på det civile lokalsamfunds stjernehimmel, Leise Marud og Michael Zimmermann, beskrev, hvordan formålet og ansvarsfølelsen er centrale, når

de engagerer sig i frivilligt arbejde. Med Rose Parekh-Gaihede som facilitator fik vi alle lov at være med i samtalen om vore fællesskaber i familien, i fritidsli-

vet og i foreninger – ikke mindst lokalt.

Udpluk!
Det sker i
kirken

Kirke Værløse Kirke

24. december. Kl. 11.30: Julegudstjeneste i børnehøjde. Kom og hør julens budskab på en helt ny og festlig måde. Sognepræst Fritze Steiner-Johnsen prædiker.

1. januar. Kl. 15.00: Champagne må der til! Efter gudstjenesten 1. januar kl. 15 ønsker vi hinanden Godt Nytår med et glas champagne og lidt sødt i sognehuset.

20. februar og 20. marts. Kl. 18.30: Kom og vær med til hygge, fællessang, foredrag og dejlig mad. Forret og hovedret + kage koster 50 kr. Drikkevarer kan købes på stedet. Tilmelding ugen før til kirkekontoret på telefon 44 48 01 25.

Værløse Kirke

10. december. Kl. 16.00: Kæmpe kor-koncert. Kirkens eget ungdomskor under ledelse af Lene Rasmussen Hesdorf og Roskildekoret under ledelse af Roger Munck-Fairwood synger dansk og engelsk julemusik for engle og godtfolk.

4. februar. Kl. 16.00: Nordiske lieder er en både vemodig, melodisk og skælmsk genre. Kom og mærk de danske musikalske rødder, når sopranen Svafa Porhallsdottir og pianisten Tom Ernst fører os ind i et af de unikke rum i nordiske sangskat.

4. marts. Kl. 16.00: Klaverduoen Lise Handskov og Alexander Vaulin spiller værker af blandt andre Brahms, Ravel og Mouszkowski.

Hareskov Kirke

24. december. Kl. 23.15: Juleaften: Midnatsandagt juleaften i Hareskov Kirke. Oplev stemningsfuld juleandagt med organist David Lau Magnussen ved klaveret og provst Rebecca Rudd ved alteret.

31. december kl. 15.00: Nytårgudstjenesten afholdes i år i Hareskov Kirke på nytårsaftensdag, 31. dec. kl. 15. Rebecca Rudd prædiker, og vi runder samværet af med et godt glas bobler og dejlig kranskekage. Kom i dit nytårsskrud og ønsk naboerne godt nytår!

2. februar, 12. april og 14. juni 2018. Kl. 19.00: Ved tre koncerter kan man høre samtlige Beethovens violinsonater spillet af den italienske violinist Eugenia Ottaviano og pianisten David Lau Magnussen, organist ved Hareskov Kirke.

Følg med i Kirkenyt i Furesø Avis og på www.hareskovkirke.dk. Her annoncerer vi løbende kirkernes arrangementer.

Folk i kirken

Flemming Eskildsen

Flemming, 53 år, er pr. 1. august 2017 ansat som ny kirketjener. Han har en fortid som håndværker ved Dyssegårdsskolen i Auderød, som sygehjælper og som familierådgiver. Flemming er også en garvet gospelsanger (tenor), og har som frivillig i sognet været med til at starte frimesserne op.

25 års jubilarer

Menighedsrådsformand Hanne Mølgaard i Værløse Kirke.
Menighedsrådsmedlem Pernille Warner i Værløse Kirke.
Kordegne Margit Fynbo i Værløse Kirke.
Sognepræst Fritze Steiner-Johnsen som præst i folkekirken.

En aften med NT-Maraton

Jesu lidelseshistorie og afskedssamtalerne med disciplene var i centrum, da det tredje arrangement i NT-maratonet blev afholdt i Hareskov Kirke onsdag d. 4. oktober.

Af Solveig Autzen

»De her kapitler er nogen af dem, jeg holder allermest af i Det Nye Testamente, og jeg håber virkelig, de taler til folks hjerter«, indledte sognepræst Elsebeth Knudsen.

Fokus for aftenens foredrag var kapitlerne 13-21 i Johannesevangeliet, som omhandler Jesu lidelseshistorie og afskedssamtalerne med disciplene.

»Det handler om Guds kærlighed og fællesskabet med Gud og Jesus. Det er nogle meget smukke tekster. Flere steder i biblen skælder Jesus ud og er en vred ung mand. Men her er han den milde,

kærlige og omsorgsfulde herre«, sagde Elsebeth Knudsen.

Sognepræsten håber, at aftenens gennemgang vil bringe deltagerne tættere på indholdet i og meningen med teksterne.

En af de 13 deltagere på maratonet er Annemette Svanebjerg. Hun synes gennemgangen af evangelierne er en mulighed for at få genopfrisket Det Nye Testamente: »Jeg synes, det er en god anledning til at få det læst. Man får det aldrig gjort derhjemme«, siger hun.

Alle sognets præster og kirker er med i projektet.

»Vi, der tror, er så privilegerede«.

Ettie Kall,
deltager på
NT-maraton

Du kan nå at springe på endnu. **Programmet kan læses på hjemmesiden.**

NT Maraton i Huset i Hareskov



De ni læsninger

De ni læsninger er en form for komprimeret bibellæsning. Der læses ni helt centrale tekster fra både nyt og gammelt testamente, som tilsammen viderebringer essensen af, hvad det er, vi fejrer, når vi fejrer jul.

Læsningerne er en engelsk tradition, som vinder mere og mere indpas i Danmark. Her i sognene læser vi teksterne i samarbejde med kirkens ungdomskor og Furesø Musikskoles unge instrumen-

talister, som spiller både kendte og mindre kendte salmer mellem læsningerne.

»Det er en tradition, som vi efterhånden har haft nogle år, og jeg tør godt love en smuk og intens

oplevelse for dem, der kommer og overværer de ni læsninger og den ledsagende musik og korsang«, fortæller sognepræst Morten Munch.

De 9 læsninger:

14. december, Værløse Kirke kl. 19.00 v/ Fritze Steiner-Johnsen.

Stemningsfyldt kyndelmisse

Kyndelmisse er fejringen af, at det går mod lysere tider. Halvdelen af vinteråret er nemlig gået, når vi når frem til 2. februar, siger gammel skik.

Vi fejrer kyndelmisse med levende lys og gregoriansk a cappella-sang sunget af Hildegard af Bingen Ensemblet. Vi synger også salmer og hører bibeltekster og digte om det lys, der aldrig slukkes.

Kyndelmissemusik-gudstjeneste.
Tirsdag d. 6.2
kl. 19.30.



Bliv indsamler for Folkekirkens Nødhjælp 11. marts 2018

Værløse og Hareskov sogne er med, når Folkekirkens Nødhjælp afholder sin årlige husstands-indsamling søndag den 11. marts 2018. Vi har brug for indsamlere, som kan afse et par timer denne søndag i en god sags tjeneste.

Folkekirkens Nødhjælp hjælper mennesker, som er ramt af fattigdom, sult, krige og naturkatastrofer.

Tilmeld dig – gerne allerede nu – på www.blivindsamler.dk eller kontakt en af de lokale indsamlingsledere.

Værløse sogn: Ole B. Kristensen, olebkmil@gmail.com, tlf. 44 48 47 56 eller 42 34 24 25.

Hareskov sogn: Helle Tarp, helle.b.tarp@skolekom.dk, tlf. 22 96 11 82.

Søndagsgudstjenester



Kirke Værløse Kirke



Værløse Kirke



Hareskov Kirke

1. søndag i advent 3. dec.	10:30 Johannes Krarup	10:30 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Rebecca Rudd
10. dec.	10:30 Elsebeth Knudsen	10:30 Morten Munch Frimesse	10:30 Johannes Krarup
17. dec.	10:30 Johannes Krarup	10:30 Elsebeth Knudsen	10:30 Morten Munch
Juleaften 24. dec.	11:30 Fritze Steiner-Johnsen 13:30 Fritze Steiner-Johnsen 14:45 Elsebeth Knudsen 16:00 Johannes Krarup	13:30 Morten Munch 14:45 Johannes Krarup 16:00 Elsebeth Knudsen	13:30 Johannes Krarup 14:45 Morten Munch 16:00 Rebecca Rudd 23:15 Rebecca Rudd
Juledag 25. dec.	10:30 Morten Munch	10:30 Johannes Krarup	10:30 Elsebeth Knudsen
2. Juledag 26. dec.	Ingen Gudstjeneste	10:30 Johannes Krarup	12:00 Johannes Krarup
31. dec. Julesøndag	10:30 Johannes Krarup	10:30 Rebecca Rudd	15:00 Rebecca Rudd
Nytårsdag 1. jan.	15:00 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Elsebeth Knudsen	Ingen Gudstjeneste
Helligtrekonger 7. jan.	10:30 Elsebeth Knudsen	10:30 Morten Munch	10:30 Fritze Steiner-Johnsen
14. jan.	10:30 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Frimesse Johannes Krarup	10:30 Morten Munch
21. jan.	10:30 Morten Munch	10:30 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Elsebeth Knudsen

28. jan.	10:30 Elsebeth Knudsen	10:30 Morten Munch	10:30 Johannes Krarup
4. feb.	10:30 Rebecca Rudd	10:30 Johannes Krarup	10:30 Fritze Steiner-Johnsen
11. feb. Fastelavn	12:00 Elsebeth Knudsen	10:30 Familiegudstjeneste Morten Munch	10:30 Familiegudstjeneste Elsebeth Knudsen
18. feb.	10:30 Fritze Steiner-Johnsen	10:30 Rebecca Rudd	12:00 Rebecca Rudd
25. feb.	10:30 Elsebeth Knudsen	10:30 Konfirmand Gospel Johannes Krarup	10:30 Fritze Steiner-Johnsen
4. marts	10:30 Johannes Krarup	10:30 Fritze Steiner Johnsen	10:30 Morten Munch

Kontakt

Emailadresser til sognene:

vaerloese.sogn@km.dk og haereskovsogn@km.dk
 Omstilling til alle medarbejdere 4447 0125.
 Fælles hjemmeside: www.vaerloesesogn.dk

Præsterne Træffes efter aftale

Sognepræst (Kbf) Johannes Krarup, Højeloft Vænge 52, 3500 Værløse,
 4448 0112, email: jtk@km.dk

Provst Rebecca Rudd, Skandrups Allé 36, 3500 Værløse

2624 0827 email: rr@km.dk.

Sognepræst Elsebeth Knudsen, Langkær Vænge 22,

3500 Værløse, 4448 1884, email: ekn@km.dk

Sognepræst Morten Munch – træffes i Værløse Kirke efter aftale; 2194 1021,

email: Mortenm@post.cybercity.dk

Sognepræst Fritze Steiner-Johnsen, Knud Hjortøvs Vej 2, 3500 Værløse, 4448
 0604/2049 0075, email: fsj@km.dk

Træffes ikke fredag

Kirkegårdene i Kirke Værløse og Hareskov

Kirkegårdsleder Jan Madsen, 4498 4941
 email: jm@vaerloesesogn.dk

Træffes efter aftale

Kirkekontoret – Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20,

3500 Værløse, 4447 0125

Administrationschef Jørgen Laursen, 4435 7002,

email: jl@vaerloesesogn.dk

Mandag-fredag kl. 9-13

Kordegn Margit Schandorph Fynbo, 4448 0125,

email: mfy@km.dk, (personregistrering, attester, navnesager, kirkelige handlinger)

Mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag 9-13

Redaktion: Medieudvalget. Ansvarshavende redaktør: Morten Munch, redaktør,
 journalist: Helle Katrine Møller. Grafik og tryk: Strandbyggaard

Velkommen til meditative
 taize-gudstjenester
 kl. 19.30 i Værløse Kirke:

7.12., 11.1. 1.2. og 1.3.
 Med tid til ro, fordybelse
 og bøn.



Julefred

**JULEAFTEN
 I KIRKERNE:**

Vis hensyn, spær
 ikke pladser.
 Kom hellere i
 god tid.

Juleevent for sognets børn – og deres familier

Af Inge Skadkær Hansen, medlem af menighedsrådet i Værløse Sogn

Værløse Kirke, 2. december kl. 10-13: Det er med stor fornøjelse at Værløse kirke igen i år åbner dørene for årets juleevent. Vi er mange frivillige, som glæder os til at byde alle børn og voksne velkommen.

Vi starter kl 10 inde i kirken med en musikgudstjeneste i børnehøjde, hvor Sille og Palle leverer musikken. Sille og Palle er særligt kendt blandt børn. De har skrevet musikken til Rosa fra Rouladegade, som er en af DRs børnekanals absolut største succeser. Og de har udgivet en CD med salmer, der ledsager Børnesalmebogen.

Sille og Palle fra Ramasjang kommer. PR-foto.



Fulde huse til juleevent 2016. Foto: Inge Skadkær.

Derefter går det løs med aktiviteter rundt i hele kirken: Julebag, juleklip, maleværksted, racerbane i kælderens og meget mere.

Pølsevogn og pandekager

Fra kl. 11 kan man få stillet sin sult i pølsevognen udenfor kirken. FDF fra Kirke Værløse laver pandekager i en af gårdhaverne.

Alle børn, som er døbt for 5 år siden, vil få overrakt en Børnebibel, og vi glæder os til at se jer alle. Meld derfor meget gerne dit barn til på kirkekontoret: mfy@km.dk

Juleevent er blevet en dejlig tradition, og flere og flere har i årenes løb fundet vej til dette arrangement. Vi håber derfor, at vi igen i år vil få en festlig, fornøjelig og hyggelig dag sammen. Alt er gratis, men hvis du synes, du gerne vil yde et bidrag, går alt, hvad der lægges i opsatte bøsser, til Sognets julehjælp.

Meld til,
hvis dit barn blev
døbt i 2012.
Tilmelding til
mfy@km.dk